

Lieve familie en vrienden,

In deze decembermaand vertellen we jullie graag iets van de grote veranderingen die zich bij ons hebben voorgedaan. We zijn verhuisd naar Almere. Dit heeft allereerst met ons werk te maken. Maar het heeft gevolgen voor de rest van ons leven. Daar hadden we een jaar geleden nog niet aan gedacht. Hoe is dat zo gekomen?

## Veranderingen

Een jaar geleden werkte Evert bij Open Doors. Hij heeft er mooie dingen beleefd, veel geleerd over de vervolgde broers en zussen in het geloof, en heel wat leuke collega's leren kennen. Maar omdat zijn functie toch niet goed bij hem paste, zat verlenging van het jaarcontract er niet in. In het proces van bezinning en gebed werd het verlangen versterkt om weer in de kerken te kunnen



dienen. Liefst op een plek waar ook de interculturele ervaring dienstbaar zou zijn. Al gauw kwam er contact met de Christelijke Gemeente de Wegwijzer in Almere. Het is een grote stap, want het zou verhuizen betekenen, een andere kerkelijke context, en voor Rina ook ander werk zoeken. Er zijn een aantal maanden overheen gegaan, maar in die tijd werd zowel van onze kant als van de kant van de Wegwijzer ervaren dat God ons op deze weg heeft geleid. We zijn verrast en dankbaar dat we hier nu aan het werk mogen gaan.

Evert is per 1 september begonnen als wijkpastor voor Hart voor Haven, de wijkgemeente van De Wegwijzer in Almere Haven. Het is een fijne gemeenschap die op zondag én door de week het evangelie wil uitdragen op allerlei manieren. We zijn onder de indruk van het kinderwerk, van het jeugdwerk (Youthport) en alles wat vanuit de wijkwinkel gebeurt. Op allerlei gastvrije en creatieve manieren worden contacten gelegd, relaties opgebouwd en het Evangelie gedeeld. Het is bijzonder te zien hoeveel mensen hierin hun bijdrage hebben. Naast het werk in de wijk zal Evert ook een dag in de week aandacht geven aan de taalgroepen van de Wegwijzer in Almere. Het gaat om een Farsi-, Spaanstalige en Engelstalige gemeenschap, waarbij hij speciaal pastorale aandacht zal geven aan de Spaanstaligen.

## Verhuizen

Het werken in Almere bracht met zich mee dat we een ander huis gingen zoeken. De afstand Schalkhaar-Almere is te groot om bijna dagelijks te rijden. Daarbij willen we graag tussen de mensen wonen om hen en de omgeving te leren kennen en deel uit te maken van hun leefomgeving.

Gelukkig hebben we vrij spoedig een huis gevonden waar we erg blij mee zijn. De sleutel kregen we op 26 oktober, en sinds die tijd kamperen we in eigen huis.

Ondertussen is er veel gebeurd, het huis is nu bijna klaar, de keuken is zojuist geplaatst en nu kunnen we echt beneden gaan wonen. Er blijft nog veel te doen, maar het is fijn dat Evert nu zijn werkkamer voor zijn werk heeft. Tot nu toe was ook onze keuken en zitkamer.

## School

Ook voor Rina was het niet haalbaar om op de haar vertrouwde Bongerd in Zutphen te blijven werken. Ze is sinds eind oktober groepsleerkracht in groep 7 op de Ark, ook in Almere Haven. Ze is dankbaar voor dit mooie plekje, met fijne collega's. Het is op het moment van schrijven nog maar de 7e week, maar het voelt al zoveel langer. Rina hoopt op en vanuit school haar bijdrage te leveren voor onze missie voor Almere en er voor de kinderen te kunnen zijn vanuit de Liefde van God.

## Koningskerk Deventer

Ondertussen blijven we verbonden met onze kerk in Deventer. Deze gemeente die ons zo vertrouwd is, heeft Evert beroepen voor het missionaire werk in de Wegwijzer. Zo blijven we ook aan de christelijke gereformeerde kerken verbonden, om te werken in het Koninkrijk!

## Gezin

Onze verhuizing betekent ook een behoorlijke verandering in ons gezin. De woensdag was jarenlang de oppasdag. Vaak hadden we zes kleinkinderen over de vloer. Dat is nu voorbij. We wonen nu wat meer op afstand, en dat is voor ieder best wennen. We hopen dat we ook in de komende tijd de gelegenheid hebben om regelmatig samen met onze kinderen en kleinkinderen op te trekken. Ons huis biedt genoeg ruimte om ze allemaal tegelijk te ontvangen. Daar zijn we dankbaar voor.



## Een Kind is ons geboren!

Het is bijna Kerst. We zien uit naar allerlei vieringen op school, in de kerk en in de stad. We wensen jullie van harte Gods rijke zegen op het kerstfeest en in het nieuwe jaar! Wat zal God van plan zijn met ons allemaal?

Met hartelijke groet,  
Evert en Rina Everts

Evert: 06-15015630, [everts@everin.nl](mailto:everts@everin.nl) (Let op: [everts@everin.net](mailto:everts@everin.net) gaat vervallen)  
Rina: 06-27470355, [rinaeverts@gmail.com](mailto:rinaeverts@gmail.com)  
Adres: Oostgriend 116, 1356 HJ Almere