

Betreft: Ondersteuning missionair werk Almere

Datum: 19 december 2023

Beste familie en vrienden,

Vanaf 1 september heb ik het voorrecht werkzaam te zijn bij de Christelijke Gemeente De Wegwijzer in Almere, als wijkpastor in Almere Haven. Ik leg graag even aan jullie uit waarom ik hier zo enthousiast over ben. En ik hoop jullie hier ook een beetje in mee te nemen.

Almere, zendingsveld in Nederland

Almere is een nieuwe stad van slechts 45 jaar. De stad kent 148 nationaliteiten. Ruim 98 procent van de 230.000 inwoners geeft aan niet betrokken te zijn tot een kerk. Almere is zendingsveld in het hart van Nederland!

29 jaar geleden is onder de naam de Wegwijzer missionaire zendingswerk in Almere gestart. Dit werk is onder de zegen van de Heere uitgegroeid tot een zelfstandige missionaire kerk bestaande uit honderden betrokkenen uit meer dan 35 nationaliteiten en meer dan 15 denominaties. De Wegwijzer heeft wijkgemeenschappen in 6 verschillende staddelen. Er is een bloeiend kinderwerk, jongerenwerk, Bijbelstudies, diensten en diaconale hulp verspreid over de hele stad. Daarnaast heeft De Wegwijzer 3 taal-gemeenschappen; Spaans, Engels en Iraans (Farsi) met diensten in deze talen. Inmiddels hebben wij duizenden kinderen, tieners en volwassenen in Almere mogen bereiken met het Evangelie.



Een stad met een belofte

De Wegwijzer is 29 jaar geleden gestart vanuit een belofte van God voor de stad:

"Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad" (Handelingen 18 vers 9-10).

Onze geschiedenis

Toen De Wegwijzer in 1994 startte stond er in de plaatselijke krant; 'De Wegwijzer is een wonder van God'! Dat mogen we zien in de geschiedenis van De Wegwijzer. In 1994 zijn wij gestart met missionair werk vanuit een boekwinkel, kinderclub en bijbelcursus. In 1996 volgde de eerste bijeenkomst op zondag. In 2011 startte naast de wijk Almere-Buiten de eerste wijkgemeenschap in Almere-Haven. In 2013 gevolgd door een wijkgemeente in Almere-Poort. In 2022 starten er 3 nieuwe pioniersplekken in Almere (West, Oost en Hout)! De Wegwijzer gelooft in haar roeping voor de hele stad Almere en heeft als visie; 'Iedere inwoner van Almere binnen 10 minuten vanaf de voordeur bij de dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde... zodat iemand van daaruit het Koninkrijk van God kan binnengaan'.



Ongekende mogelijkheden

De Heere geeft ons ongekende mogelijkheden. Afgelopen zomer mochten we honderden kinderen het evangelie vertellen in scholen en op grasveldjes. We mogen godsdienstlessen verzorgen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs, en zijn in gesprek om dat structureel op 19 scholen in Almere te mogen doen. Ruim 300 huishoudens worden via ons Care programma geholpen aan voedsel, kleding en praktische hulp. We zijn verwonderd over de grote kansen die de Heere ons geeft, en zien mensen tot geloof komen. De getuigenissen van Gods werk zijn indrukwekkend!

Wijkgemeente Hart voor Haven

De wijk Almere Haven is de oudste wijk van Almere en heeft 22.500 inwoners. Als wijkgemeente hebben we veel kansen om via het kinder- en jongerenwerk het goede nieuws bekend te maken op scholen en via kinder- en tienerclubs. Het jongerenwerk Youthport heeft maandelijks contact met 350 jongeren. In de wijkwinkel worden tientallen mensen bereikt die hulp en advies zoeken of de eenzaamheid ontvluchten. Er wordt regelmatig gevraagd naar taallessen, en als het even kan gaan we hier in het nieuwe jaar een nieuw begin mee maken.



Vakantie Bijbel Club - Maaltijd bij zondagse bijEENkomst - Missionair kinderwerk - High team in de wijkwinkel

Persoonlijk ben ik onder de indruk hoe De Wegwijzer zich door de jaren heeft ontwikkeld als missionaire kerk. Dat is door hoogten en diepten gegaan. Juist in deze weg komt de kracht van het Evangelie aan het licht voor de stad, ook in onze tijd. Ik vind het een voorrecht om hierbij betrokken te zijn.

In de eerste plaats vragen wij om gebed. Wijzelf en Almere kunnen daar niet zonder. Daarnaast zijn we voor dit prachtige zendingswerk op zoek naar financiële steun.

Daarom houden we nu deze **decemberactie**. Voor Almere Haven is nog €20.000 nodig om al het werk in 2024 voort te kunnen zetten. Om het goede nieuws in Almere Haven te kunnen blijven verkondigen zijn wij daarom op zoek naar 50 nieuwe donateurs. **Zo u hier bijvoorbeeld €10, €20 of €50 per maand voor willen geven?** Geef het even door aan evert.everts@dewegwijzer-almere.nl en maak via de bank een periodieke overschrijving aan. Een eenmalige bijdrage is natuurlijk ook zeer welkom.

Gods rijke zegen toegewenst,

Evert Everts

Bankrekening: **IBAN NL61 RABO 0321 0898 12** ten name van Christelijke Gemeente de Wegwijzer **o.v.v. Project Almere Haven** *Het is erg belangrijk dat u dit erbij vermeldt.*

